

Simon Petrus volgt

Mijn naam is Simon. Van mijn vader heb ik geleerd hoe je moet vissen. Mijn broer Andreas ook. We vissen met werpnetten – dat zijn grote ronde netten met gewichtjes aan de rand. We lopen een eindje het water in en dan gooien we het net in het meer. We vissen ook wel vanuit een boot. Als we beet hebben, halen we het net binnen en op de kant zoeken we de vangst uit. De goede vissen bewaren we natuurlijk, maar kleine beestjes en waterplanten gooien we terug. Soms scheuren de netten. Dan moeten we ze repareren. Visser zijn is zwaar werk! We werken soms dag en nacht.

Pas was ik weer aan het vissen, samen met Andreas. Ik zag een Man aankomen. Toen Hij iets dichterbij kwam, herkende ik Hem: Jezus! Weet je wie Jezus is? Hij is de Zoon van God. God, Zijn Vader, heeft Hem naar de aarde gestuurd om de mensen over God te vertellen.

Jezus stond stil en keek naar ons. Toen zei Hij: 'Volg Mij'. Even wilde ik vragen: 'U volgen? Met U meegaan? Waar naartoe? Voor hoe lang? En wat moeten we met de vissen doen die we net gevangen hebben? En onze familie dan?' Maar ik zei niets. En Andreas ook niet. We lieten onze netten los, liepen het water uit en gingen achter Jezus aan. Snap jij dat nou? Ik kan het eigenlijk niet zo goed uitleggen. Het gebeurde gewoon! Jezus' stem was zo vol liefde en kracht dat we naar Hem toegetrokken werden en zo met Hem meegingen.

'Ik zal jullie vissers van mensen maken', zei Hij toen. We keken nog eens naar onze netten. Nee, die hadden we daar niet bij nodig. Wij mogen mensen

vangen met woorden. Door over Jezus te vertellen, trekken we de mensen mee. Zo komen ze bij Jezus terecht. En weet je wat Jezus doet? Hij brengt die mensen bij Zijn Vader. Dan zijn mensen weer echt gelukkig. En Jezus wil dat alle mensen gelukkig worden!

We liepen verder langs het meer, Jezus, Andreas en ik. Toen stond Jezus opnieuw stil. Daar zaten Johannes en Jakobus samen met hun vader netten te repareren. Tegen hen zei Jezus ook: 'Volg Mij.' En weet je wat er gebeurde? Johannes en Jakobus lieten ook hun netten los en liepen ook naar Jezus toe. Ze vonden het, denk ik, best moeilijk om hun vader achter te laten, maar weet je: als je iets loslaat omdat je naar Jezus luistert, geeft Hij er honderd keer zoveel voor terug!

Daar gingen we, met z'n vijven. We voelden ons heel blij en sterk.

Onderweg kwamen we mensen tegen. Jezus vertelde die mensen over God, Zijn Vader. Door heel dicht bij Jezus te blijven en heel goed naar Hem te luisteren en te kijken, leerden wij een beetje hoe dat moest: mensen vangen. En nu doen we dat elke dag. We willen zó graag dat andere mensen ook bij Jezus gaan horen!

Ken jij Jezus al? Heb je Zijn hand beet? Niet loslaten hoor! Als je Hem kent en van Hem houdt, dan begrijp je denk ik wel wat ik bedoel met mensen vangen. Dan kun je je mond niet meer houden. Dan wil je heel vaak over Hem vertellen. Soms denk je misschien: ik vang niets. Blijf het toch proberen! Want soms gebeurt er iets in mensen wat jij nog niet merkt.

Ken jij Jezus nog niet? Ga dan vandaag achter Hem aan! Luister naar Zijn stem. Hij zegt ook tegen jou: 'Kom, volg Mij. Ik maak je gelukkig. Ik breng je bij de Vader. Nergens is het zó goed als bij Hem!'



Dit verhaal lees je in de Bijbel. Het staat in het boek van Matteüs, hoofdstuk 4.