

Meegeefverhaal

Je kunt dit verhaal vinden in de Bijbel in Handelingen 1:1-14.

JEZUS WOONT IN DE HEMEL



Jezus loopt met zijn leerlingen naar de Olijfberg. Ondertussen loopt iedereen wat met elkaar te praten.

“Had jij 40 dagen geleden verwacht dat we hier nu zouden lopen met Jezus?”, vraagt Petrus aan Jakobus. “Ik niet”, zegt Jakobus. “Toen Jezus gestorven was aan het kruis, dacht ik echt dat het afgelopen was. Maar Hij is ook weer opgestaan uit de dood. Dat had ik echt niet verwacht”. “Ja, gek hè? Terwijl Jezus het wel gezegd had. Maar daar hebben we gewoon nooit weer aan gedacht”, zegt Petrus. “Ik vond het ook niet raar hoor dat sommigen het eerst niet konden geloven toen ze hoorden dat Jezus weer leefde. Zelf vond ik dat ook wel lastig. Maar toen ik Hem één keer gezien had... Tja, dan moet je toch wel geloven dat Jezus echt leeft”, gaat Petrus verder. “Maar dat is nu allemaal al ruim een week geleden en hier lopen we nu. Met Jezus.

Inmiddels zijn ze aangekomen op de top van de Olijfberg. Jezus staat stil. Hij kijkt de discipelen aan en zegt tegen hen: “Jullie moeten terug gaan naar Jeruzalem en daar wachten op de Heilige Geest. En het zal niet lang meer duren voor Die komt”. De discipelen kijken elkaar aan. Ze begrijpen niet echt wat Jezus tegen hen zegt. Jezus zegt opnieuw: “Jullie zullen de Heilige Geest ontvangen”. Maar dit keer gaat Jezus verder. Hij zegt ook: “Jullie moeten over mij gaan vertellen. In Jeruzalem, in alle provincies van Israël. En ook in andere landen. Over de hele wereld. Zodat iedereen gaat ontdekken wie Ik ben”. Terwijl Petrus zo nadenkt over de woorden van Jezus, gebeurt er iets heel bijzonders. Jezus' voeten komen los van de grond. Hij gaat omhoog.... Steeds verder en verder. Opeens ziet Petrus dat een wolk voor Jezus schuift. Petrus doet een stap opzij. Alsof hij om de wolk heen wil kijken. Maar hij ziet niets anders meer dan de wolk. Niemand zegt iets. Niemand beweegt. Alle discipelen blijven naar boven kijken.

Opeens staan er twee mannen bij hen. Niemand heeft het gemerkt. Maar ze zijn er. Petrus bekijkt ze eens goed. Ze zien er heel anders uit. Ze zijn helemaal in het wit. Dan begint één van de mannen te praten. “Mannen, waarom staan jullie nog naar boven te kijken? Jezus is nu in de hemel. Maar Hij komt ook weer terug. Op dezelfde manier als Hij nu is weggegaan”.

Even onverwacht als de mannen bij hen stonden, zijn ze ineens ook weer weg. “Uhm, ik denk dat we maar teruggaan naar Jeruzalem. Dat zei Jezus toch dat we dat moesten doen?”, zegt Petrus. De anderen knikken. En zo lopen ze samen terug. Onderweg praat niemand meer. Wat ze net hebben gezien was zo indrukwekkend.... Samen gaan ze naar een huis in Jeruzalem. Daar zijn ze vaker met Jezus geweest. Nu gaan ze zonder Hem. Er staat in de Bijbel dat ze daar samen gingen bidden.