

Een vreemde Gast

Stil zitten de vrienden van Jezus bij elkaar. Ze zien er verdrietig uit. Behalve een paar vrouwen. Ze zijn net binnengekomen en vertellen dat ze zó iets moois hebben meegemaakt! Iets moois? Nu Jezus er niet meer is? De vrouwen willen verder vertellen...

'Hou maar stil, jullie! Wat jullie zeggen kán helemaal niet waar zijn!', roepen ze.

Wat hebben die vrouwen dan verteld?

Over Jezus. Ja, zij waren eerst ook verdrietig. Omdat Jezus drie dagen geleden gedood is, en begraven in een graf. Ze hebben het allemaal zelf gezien. En wat zeggen ze nu? Dat Jezus niet meer in het graf is, dat Hij weer leeft! Allemaal schudden ze hun hoofd...

Kleopas staat op. 'Kom Maria', zegt hij, 'ga je mee? Ik ga naar huis! Wat heb je aan al dat gepraat, 't is allemaal voorbij met Jezus.'

Daar gaan ze, helemaal naar Emmaüs. Hun gedachten zijn vol van hun vriend. Wie had hen zoveel geleerd over God? Jezus! En al die mensen die Hij beter maakte... Hoe moet het nu verder zonder Jezus? Nergens anders kunnen ze aan denken.

Hé, is dat schrikken! Daar loopt opeens een vreemde Man naast hen. Ze hadden Hem niet zien aankomen. 'Mag ik weten waarover jullie zo druk praten? Jullie kijken zo verdrietig... Is er iets gebeurd?', vraagt Hij vriendelijk.

Kleopas kijkt verbaasd. 'Nou, ik denk dat U dan de enige bent die dat niet weet!', roept hij uit.

'Wat dan?' vraagt de Man, 'vertel eens.'

Ze beginnen te vertellen over Jezus. Dat Hij drie dagen geleden gedood is. 'En vanmorgen kwamen er een paar vrouwen. Ze beweerden dat Jezus weer leeft. Ze zeiden dat ze zelfs engelen gezien hebben die dat vertelden!' Maria schudt haar hoofd. 'Toen zijn een paar vrienden gaan kijken, en ja, het graf was leeg, maar Jezus zagen ze niet...'

De man kijkt verbaasd. 'Wat weten jullie toch weinig!', zegt Hij. 'Jullie hadden toch kunnen weten wat Gods plan met Jezus was? De profeten van God hebben dat al heel lang geleden gezegd. Luister, ik zal het jullie vertellen.'

En dan vertelt Hij dat dit moest gebeuren. 'Zo ging Jezus laten zien hoeveel God van alle mensen houdt.' Kleopas en Maria luisteren aandachtig. Zonder dat ze er erg in hebben, zijn ze al in hun dorp aangekomen. 'U blijft toch bij ons, het is al bijna nacht!', zeggen ze tegelijk. Wie weet gaat Hij nog meer vertellen... De Man knikt.

Vlug wordt er eten klaargemaakt en op tafel gezet. Maar dan gebeurt er iets vreemds. Als Kleopas het brood wil uitdelen, pakt de vreemde Man plotseling het brood! Hij dankt God ervoor, breekt het in stukken en geeft het aan hen.

En dan... zien ze het! 'Jezus!', roepen ze, 'U bent het, Jezus!' Ze willen... Maar ze zien Jezus niet meer... Hij is weg. Kleopas en Maria kijken elkaar aan. Die vreemde Man was Jézus!

'Het lijkt wel of we blind waren, Maria! Dat we dát niet gezien hebben!' Kleopas schudt zijn hoofd. 'Dank U, Heer Jezus, duizendmaal dank!', roept hij. 'Dank U, Heer', roept ook Maria.

Het is al donker als ze teruggaan naar de vrienden. Zij moeten het ook weten. Midden in de nacht komen ze bij het huis. 'Jezus leeft!', willen ze roepen. Maar de vrienden zijn hen voor. 'Jezus is écht waar opgestaan, Petrus heeft Hem zelf gezien!' 'Wij ook!', roepen Kleopas en Maria. Ze vertellen alles wat ze hebben meegemaakt. 'Jezus heeft ons opgezocht!' Ze knikken allemaal. 'Eigenlijk is Hij altijd bij ons, ook als wij het niet merken. Weten jullie nog iemand die zoveel van je houdt als Jezus?' Samen danken ze God voor zoveel liefde.

Wat een feest is het daar in dat huis geworden, een feest om Jezus.

Dit verhaal lees je in de Bijbel. Het staat in het boek Lucas, hoofdstuk 24.

