

JEZUS IS MACHTIG



Op het meer drijft een bootje. Op dat bootje staat een man. Die man is Jezus. Vertellen dat Hij kan. Hij hoort bij God.

Jezus is lang aan het praten. De mensen zijn stil. Ze luisteren hoe Jezus vertelt over God, Zijn Vader, in de Hemel. De Here Jezus vertelt een hele tijd. De mensen en kinderen staan met open mond naar Hem te luisteren. Dan wordt het donker. De Here Jezus houdt op met vertellen. De Here Jezus is moe. De mensen moeten terug naar hun huizen om uit te rusten. Jezus en zijn discipelen, zijn leerlingen moeten dat ook. 'Laten we naar de overkant varen', zegt Jezus tegen zijn leerlingen. De discipelen kunnen goed varen en meteen maken ze zich klaar om te vertrekken. De Here Jezus loopt naar het achterschip. Daar gaat Hij liggen. Het schip vaart samen met andere schepen het meer op.

Maar wat is dat? Er komen donkere wolken aan. Het begint te waaien. 'Let op, er komt storm aan!' 'Roeien, zo hard als je kunt!'

Schreeuwt Petrus.

Maar het is al te laat. Een enorme golf beukt tegen het bootje. PLENS! De golven komen in de boot terecht. 'Hou je vast! We verdrinken? 'Wie helpt ons?' Iedereen roept door elkaar. 'Waar is Jezus? We moeten Hem roepen.' schreeuwt Jacobus boven het lawaai van de golven uit. 'Ligt Hij nog te slapen?!' 'Waarom wordt Hij dan niet wakker?' 'Mees-ter, Wordt wakker. We verdrinken. Vindt U het niet erg dan dat we vergaan?!'

De Here Jezus staat op. Hij kijkt verbaasd en teleurgesteld naar Zijn discipelen. Zijn discipelen weten toch wel dat Hij machtig is? Ze hebben al zoveel wonderen van Hem gezien.

Dan begint Jezus te praten. Hij roept streng tegen de wind en de zee: 'Zwijg, wees stil!' Opeens.... De golven zijn weg. De storm is verdwenen. De wind is gaan liggen. Het wordt helemaal stil.

De Here Jezus kijkt zijn leerlingen aan. 'Waarom zijn jullie bang?' Vraagt Hij. 'Je weet toch dat God veel machtiger is dan de wind en dan de zee? Je hoeft niet bang te zijn. Wat er ook gebeurt. De Here God, de Vader in de Hemel ziet het en Hij is bij jullie. Je kut echt op Hem vertrouwen, wat er ook gebeurt. Dat geloof je toch?'

De discipelen knikken. Jezus is machtig. Ze kunnen op Hem vertrouwen. De discipelen zuchten. Ze kijken elkaar aan. Ze schamen zich een beetje. Ze waren doodsbang. Terwijl ze wisten dat Jezus bij hen was. Je kunt echt op Jezus vertrouwen, wat er ook gebeurt. Zelfs als het lijkt of Hij slaapt dan nog zorgt Hij voor je. De discipelen staan nog helemaal te trillen. Wat is Jezus machtig. Hij is zelfs over de wind en de zee de baas. En de Here Jezus heeft gelijk. Ze geloven dat God in de Hemel voor hen zorgt, zoals een vader voor zijn kinderen. God is altijd bij hen. Ze kunnen op Hem vertrouwen. En met Jezus dicht bij hen, hoeven ze niet bang te zijn.