

JEZUS REDT



'Kom, Lammetje! Dicht bij mij blijven hoor!'
Het is de stem van de herder.

De schapen lopen achter de herder aan op weg naar een plekje waar veel groen gras is, zodat ze lekker kunnen eten. Maar de weg er naar toe is niet makkelijk. Ze moeten langs diepe kuilen, over hoge bergen en langs smalle paadjes.

Daarom is het heel belangrijk dat de schapen achter de herder aan lopen en luisteren naar zijn stem.

En als er toch een schaap te ver wegloopt? Dan roept de herder het terug. Hij past goed op de schapen!

'Lammetje! Lammetje, waar ben je?' Het is weer de stem van de herder. Maar nu is hij niet met de hele kudde. Hij is alleen. Vandaag overdag telde de herder telkens

100 schapen.

Maar toen de schapen aan het eind van de dag de schaapskooi weer in moesten, om te slapen, waren het geen 100 schapen meer. Het waren er 99. Er was een schaap weg!

Waar kan het nu toch zijn? Buiten is het al helemaal donker. Het schaap vindt nooit de goede weg weer terug. En het is nog gevaarlijk ook met alle wilde dieren.

De herder is ongerust. Hij moet het schaapje zoeken voordat het te laat is.

Daar gaat hij. Telkens staat de herder stil en roept dan hard de naam van het schaapje: *'Lammetje, !'*

En dan, opeens hoort de herder wat. Hij loopt de goede kant op en het blaten wordt harder.

'Ja, ja, hier moet het ergens zijn. Lammetje, waar ben je? Ik kom eraan, hoor. Wees maar niet bang! Ik zal je vinden!!!' De herder knielt neer bij het schaapje en neemt het op zijn schouders.

Zo draagt hij het schaapje helemaal naar huis.

Wat is de herder nu blij! Het schaapje was weggelopen, maar is weer teruggevonden. Wat een feest!

'Ik ga het aan de buren en aan mijn vrienden vertellen', roept de herder, *'Ze moeten allemaal komen, dan gaan we feestvieren. Want Lammetje is weer gevonden!'*

Zoals de herder naar zijn schaapje op zoek ging om het te redden, zo gaat Jezus op zoek naar mensen die Hem nog niet kennen. Die wil Hij redden.