

Aan tafel met vieze voeten

De vrienden van Jezus zitten te wachten. Ondertussen praten ze wat. Ze wachten samen totdat hun voeten gewassen worden. Dan kunnen ze gaan eten. Maar er komt maar steeds niemand.

Hoe kan dat nou? We hebben toch altijd iemand die komt werken en dat doet, denkt Petrus. Dat vieze werkje wordt door een slaaf gedaan. Misschien komt de slaaf nog wel. Of anders iemand anders van mijn vrienden kan het toch ook doen? Petrus kijkt eens de kamer rond. Zou iemand dit vieze klusje gaan doen? Johannes misschien? Of Jacobus... Of J... Nee, Jezus natuurlijk niet. Hij is de allerbelangrijkste, die moet niet zulke vieze klusjes doen. Misschien dan Zebedeüs? Of Lucas misschien? Petrus heeft over al zijn vrienden nagedacht, maar eigenlijk zou toch echt een slaaf moeten komen. Het wachten duurt nu wel echt lang hoor!



Nee toch? Wat gebeurt daar? Jezus staat op, wat gaat Hij doen? Wat gek, Hij loopt richting de spullen om de voeten te wassen... Hij zal toch niet... Ja hoor, toch wel. Hij pakt de voetenwaskom, de doek om af te drogen en hangt die over zijn schouder. Petrus knijpt zichzelf even in zijn arm om te zien of hij niet droomt, maar nee, hij is gewoon wakker. Dit gebeurt echt.

Jezus gaat langs om de voeten te wassen. Eerst bij Johannes. 'Kom maar met je voet Johannes', zegt Jezus, 'je voet waarmee je al de hele dag door het zand hebt gelopen.' Aarzelend steekt Johannes voorzichtig een voet uit. Jezus doet de voet in de waskom. Al het zand en al het zweet gaan van de voet af. Daarna pakt Jezus de doek van zijn schouder en droogt de voet af.

Jezus gaat verder, langs Jacobus en Judas en... 'NEE, Jezus!', klinkt er opeens. Het is Petrus. 'Wilt U mijn

voeten wassen? U bent veel te belangrijk om mijn voeten te wassen! Dat mag U echt niet doen! Dan zou ik nog beter uw voeten moeten wassen!' 'Rustig maar...' zegt Jezus, 'je begrijpt nu nog niet alles'. 'Nee,' zegt Petrus, 'U mag echt mijn voeten niet wassen, nu niet en nooit niet!'

Wat zou Jezus doen? De voeten van Petrus overslaan? Of...

Dan zegt Jezus: 'Als Ik je voeten was, laat Ik juist zien hoe ontzettend veel Ik van je houd! Het is héél belangrijk dat Ik je voeten was. Want als je Mij dit laat doen, laat jij zien dat je ook veel van Mij houdt.'

Echt waar, denkt Petrus? Jezus is zo'n goede vriend en zo belangrijk!

'Heer Jezus... was me maar helemaal! Ook mijn handen en mijn hoofd!'

Jezus glimlacht. 'Nee, dát is niet nodig, want je hoort al bij Mij. Kom maar, je vieze voeten zijn genoeg. Die wil Ik iedere keer voor je schoonmaken.' Petrus steekt zijn voeten uit en Jezus doet ze in de waskom, maakt ze schoon en daarna droogt Hij ze af met de doek. Als alle voeten schoon zijn, gaat Jezus weer aan tafel zitten.

Fijn dat dit gebeurd is, denkt Petrus. Nu kunnen we pas echt van dit heerlijke eten genieten!

Maar het is nog niet helemaal klaar, want als Jezus weer aan tafel zit, zegt Hij: 'Jullie zeggen altijd dat Ik heel belangrijk ben, en jullie noemen me zelfs Heer.' Dat is helemaal waar. Toen Ik net dat vieze klusje deed, schrokken jullie wel. Maar Ik gaf jullie een voorbeeld. Dat is hoe je mag leven als je Mij volgt. Houd van elkaar en laat dat zien. Je kunt vast veel klusjes bedenken die niet zo leuk zijn om te doen. Juist als een klusje niet zo leuk is, kun je laten zien hoeveel je van iemand houdt.

Nadat Jezus dit gezegd heeft, kunnen ze gaan eten. Als iedereen zijn buik vol heeft, kijkt Petrus tevreden. Niet alleen zijn buik zit vol, ook zijn hart zit vol. Vol met liefde, want hij weet ook dat Jezus heel veel van hém houdt.

Dit verhaal lees je in de Bijbel. Het staat in het boek Johannes, hoofdstuk 13.